

Oltid ievers...

Horham (GB) - Frankfurt am Main (D) - Hulste

Het verhaal van de Amerikaanse bommenwerper B.17G

deel 4 : Charles 'Tsjallie' Vandemaele

In deze laatste aflevering hebben we het over de tweede Hulstenaar die het leven liet bij het bombardement op Kortrijk van 26 maart 1944. De Kortrijkse gevangenis werd vernield en Emiel Bruggeman en Charles 'Tsjallie' Vandemaele lieten hierbij het leven.

Charles Vandemaele werd geboren op 4 juni 1902 in Kansas City - Missouri (USA). In 1923 komt Charles, samen met zijn moeder Leonie, zijn stiefvader Victor Libeer en zijn halfbroer Jan terug naar België, naar de Oostrozebeeksestraat 13, een hoeve achter het vroegere café 'De Voyageur'. Zij startten er een kippenbroeierij. In 1939 trouwde Charles met Maria Demets uit Ooigem. Het echtpaar betrok een huisje met land op de Karelshoek in Ooigem, op een boogscheut van zijn ouderlijke thuis. Zij hadden er een kippenstal waar zij legkippen kweekten. Eens per week kwam een groothandelaar de eieren afhalen. Tijdens de oorlog gingen de zaken niet goed. Om nog wat bij te verdienen werkte hij in dienst van een zuivelfabriek uit Oostrozebeke. Hij ging met de fiets met daaraan een melkkan naar de boeren in de buurt om de melkkannen op te halen en te deponeren op een verzamelplaats. De wegen waren in die tijd immers heel slecht en de boerderijen waren moeilijk bereikbaar met een vrachtwagen.

Toen het Amerikaanse vliegtuig neerstortte was Charles - iedereen noemde hem "Tsjallie" - ook in de buurt maar op aanraden van velen die wisten dat hij de Amerikaanse nationaliteit had hield hij zich gedeisd. Toch moest hij dagelijks naar verschillende boerderijen in de buurt en ook naar hoeve Bossuyt en hoeve Bruggeman om de melkkannen op te halen. Hoewel hij niets te maken had met de ontsnapping van de vliegeniers kwam hij door zijn nationaliteit in het vizier van de Duitsers. Hij werd

verdacht van medeplichtigheid en werd net zoals Emiel Bruggeman eerst opgesloten op zolder van café Oud Gemeentehuis en werd later overgebracht naar de gevangenis van Kortrijk waar hij tijdens het bombardement van 26 maart 1944 het leven liet. Zijn weduwe, Maria Demets hertrouwde in 1946 met Maurice Wallaert uit Bavikhove. Zijn dochter Lisette was twee toen haar vader stierf. Ze trouwde in 1963 met Gabriel Vandenborre en woont in de Hazebeekstraat.



Halfbroer Jan Libeer, moeder Leonie en Charlie op het erf in de Oostrozebeeksestraat.



Charles met zijn echtgenote Maria Demets en zijn dochter Lisette. Deze foto is afgedrukt na zijn dood en is een montage van 2 negatieven. Photoshop avant la lettre.

Charles ouders

Charles was de enige zoon van Petrus Vandemaele en Leonie Lams. Vader Petrus werd geboren te Pittem in 1870 en Leonie te Wingene in 1874. Zij emigreren naar de Verenigde Staten. Er ontbreken puzzelstukjes. Wat we weten is dat ene Leonie *Lammens*, van beroep *servante*, met de Belgische nationaliteit op de passagierslijst stond van de *Friesland* die vertrok vanuit Antwerpen en op 8 april 1896 aankwam in New York. Was zij het wel? Want in 1901 trouwen Petrus en Leonie te Zwevezele. Is ze teruggekomen om te trouwen om nadien opnieuw samen naar Amerika te vertrekken? Petrus overlijdt in de Verenigde Staten, wanneer precies weten we niet. In alle geval vóór 1912 want in dat jaar hertrouwt Leonie in Kansas City met Victor Libeer.

Charles' stiefvader Victor Libeer

Victor is geboren te Hulste in 1878 als zoon van Joannes Franciscus Libeer en Rosalia Despriet. Hij emigreert in 1905 naar de

Verenigde Staten. In een studie over de emigratie van Yolande Lammerant vinden we dit:

SS. - Kroonland - parti pour New York le 18-3-1905

17.464 LIBEER Victor - 27 ans - Hulste

Cultivateur

Se rend à Kansas City (Missouri) près de son cousin LABEEUW

Joseph (voir n°14.964) - de Oost-Roosebeke.

Rochester avenue n° 2615 East Bottoms.

Op 19 november 1912 trouwt Victor te Kansas City met de weduwe Leonie Lams. In 1915 wordt er hun zoon, en dus halfbroer van Charles, Jan geboren.

Op 13 januari 1923 keert het echtpaar Libeer met hun twee zonen naar België. Joël Vancoillie, zoon uit 'De Voyageur', herinnert zich nog heel goed de familie Libeer. Hij was er kind aan huis. Hij deed er allerhande klusjes en ging er vaak een kaartje leggen met Leonie.

Zij keerden zeker niet berooid terug. Zij kochten meteen die boerderij hier in de Oostrozebeeksestraat, achter het vroegere café De Voyageur. (die hoeve werd eind de jaren tachtig afgebroken en er staat nu een villa). Bij de hoeve bouwden zij een grote kippenstal en een kippenbroeierij. Die broeierij was iets nieuws, er kwamen van heinde en verre mensen de installatie bezoeken. De familie Libeer moet de know how in Amerika opgedaan hebben. Hier te lande werd nog op de natuurlijke manier, met broedhennen, gewerkt. Het machinale broeden vereiste veel aandacht. De verwarming gebeurde met petroleumlampen en de temperatuur en de vochtigheid moesten dag en nacht nauwlettend in het oog gehouden worden.

Vader Victor stierf hier te Hulste al in 1933. Hij werd 57 jaar. Leonie stierf in 1950. Zes jaar nadat ze haar zoon verloor in het bombardement van Kortrijk. Zij werd 76. Halfbroer Jan stierf in 1984. Zijn echtgenote Germaine Demey bleef op de hoeve wonen tot 1990.



Het huis op de Karelshoek met wateroverlast



Tsjallie en halfbroer Jan op het erf.

[bronnen]

[SH]

© www.hulste.info - 2022

[disclaimer]